

21. august 2020

Til Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Beskæftigelsesministeriet

Kære Peter Hummelgaard

Vi skriver til dig, fordi du har bedt om ideer til, hvordan vi kan finde bæredygtige modeller for pasning af børn, der hjemsendes fra daginstitution, skole, SFO eller klub på grund af Covid-19 smittefare.

Efter at vi i fællesskab er lykkedes med at få smittespredningen reduceret nationalt og derfor kan genåbne skoler og institutioner, er vi nu efter sommerferien i en ny fase. Strategien med test, opsporing og isolation bør få optimale muligheder for effekt ved effektiv bekæmpelse af nye smitteudbrud. Selvom smitterisikoen samlet set er relativt lav for tiden, kan den ramme tilfældigt lokalt, og så skal der reageres hurtigt og effektivt.

Regeringens strategi bør derfor hvile på realistiske forventninger til, hvordan vi alle kan bidrage til de fælles mål. Tiltagene virker bedst, hvis der er rimelige og lige muligheder for adgang til test og økonomisk støtte til de forældre, som bidrager til at bekæmpe smittespredning ved at holde deres børn hjemme, når kommunens skoler og institutioner, beder dem om det.

Vi er i kontakt med mange forældre, som fortæller, at de ikke kan få enderne til at mødes, fordi der stilles modstridende krav fra myndighedernes og arbejdsgivernes side om både at skulle passe egne børn og samtidig møde på arbejde.

Det hænger ikke sammen for børnefamilier, hvis deres ellers raske børn sendes hjem grundet smitte på skolen eller i dagtilbuddet, og de så skal vente 3-4 dage eller flere på at blive testet, og derefter et lignende antal dage med at få svar. Det kan betyde, at vi som forældre bliver bedt om at gå hjemme i meget lang tid med raske børn. Samtidig er der ingen retningslinjer, der sikrer forældrene ret til at være hjemme med deres børn. Mange arbejdspladser har svært ved at udvise den nødvendige fleksibilitet, og der er allerede trukket store vekslers på forældrenes muligheder for at bruge ferie, afspadsering m.v. i foråret. Det gælder f.eks. en enlig far, der er sygeplejerske, som ikke kan arbejde hjemmefra, men som skal passe sin lille datter. Eller en lastbilchauffør, der bringer mad ud, som kun får løn, hvis hun arbejder – men har fået tre børn i forskellige aldersklasser sendt hjem uden alternative pasningsmuligheder.

Vi bliver derfor nødt til at finde en mere bæredygtig fælles løsning, der tager balanceret hensyn til sundhed, økonomi og børnenes trivsel. Lad os sikre en bæredygtig samfundsmæssig ramme for den videre håndtering af problemet, inden det rammer for mange. Der er jo ikke udsigt, til at smitterisikoen forsvinder lige med det samme.

Konkret foreslår vi følgende:

- Hjemsendte børn, der bliver afkrævet en negativ test før de må komme tilbage i skole eller institution bør kunne testes og få svar inden for maksimalt 48 timer. Kommuner, skoler og

dagtilbud bør i samarbejde med forældre- og skolebestyrelser være ekstra opmærksomme på at finde en passende balance i prioriteringen mellem forebyggende hjemsendelse af en klasse/årgang/skole og at sikre børnene videst mulig adgang til skole og institution.

- Alle forældre får ret til at gå hjemme med syge børn eller børn, der er sendt hjem fra skole grundet Covid-19, i op til 30 dage, ligesom ved alvorlig sygdom, så forældrene ikke risikerer at blive fyret grundet for meget fravær.
- Når vi ønsker at stoppe smittespredningen, så bør vi ikke lade familiernes økonomi være afgørende for om de kan bidrage effektivt til at nå de fælles mål. Covid-19 har i forvejen en farlig social slagside, som vi må tage et samfundsmæssigt ansvar for at modvirke. Mange forældre har ikke råd til at undvære deres indtægt for at holde børn hjemme gennem længere tid. Her indstiller vi til, at regeringen evt. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil sørge for, at der gives en passende økonomisk kompensation ved mistet arbejdsindtægt, når der er hjemsendte børn grundet Covid-19. Vi ved ikke, hvor og hvornår, der næste gang opstår lokale udbrud, men vi må forvente, at de kommer. Her kunne en udvidelse af reglerne om sygedagpenge eller en lignende foranstaltning fjerne unødige barrierer for den fælles indsats som forældre i stigende grad bliver bedt om at yde.

Skole og Forældre og FOLA stiller fortsat gerne vores viden til rådighed i forbindelse med udvikling af fælles løsninger.

Ingen af os har skylden for denne sundhedskrise, men vi må løse den sammen.

Venlig hilsen

Signe Nielsen

Formand i FOLA



Rasmus Edelberg

Formand for Skole og Forældre

